

# Den modige riddaren

Björntass hade precis stigit upp, ätit sin frukost och börjat polera sin riddarrustning när dörren till hans stuga flög upp. In störtade byns mjölnare i ett moln av mjöl.

-En drake, en drake ....., flämtade han och ramlade ihop på golvet av utmattning.

Björntass tappade förskräckt rustningen med ett brak och kastade sig snabbt under bordet, darrande av skräck.

Björntass var som de flesta andra riddare, stark, modig och rättvis. Han kunde fäktas mot den svarte riddaren, rädda prinsar och prinsessor från höga torn och brottas med vilda krokodiler utan att vara det minsta rädd. Det fanns bara en sak som skrämde honom.....drakar.

Björntass hade aldrig träffat på någon drake, men han tyckte att de verkade väldigt läskiga.

När mjölnaren vilat sig så mycket att han kunde kravla sig upp från golvet och sätta sig på en stol vågade sig Björntass fram. Ingen drake syntes till.

-Draken kom flygande och landade på taket till min kvarn. Jag blev så rädd att jag sprang hela vägen hit. Tänk om den eldar upp min kvarn, snyftade mjölnaren och vred sin händer förtvivlat.

Under tiden som mjölnaren pratade samlades resten av byborna utanför stugan och lyssnade.

-Du måste hjälpa mig, bönade mjölnaren.

Björntass visste inte vad han skulle säga. Alla bybor förväntade sig att han skulle hjälpa dem, men han var så rädd att knäna skallrade. Efter lite funderade fann han ingen annan råd.

-Ok, jag tar hand om draken, suckade han. Byborna jublade, hjälpte honom på med rustningen och följde honom ut. Kvarnen låg en bit utanför byn. Ingen av byborna vågade följa honom ända fram utan stannade vid bygränsen och vinkade farväl.

Björntass var skräckslagen där han satt i sadeln, hjärtat dunkade hårt i bröstet. Han var jätterädd.

Plötsligt när han rundade den sista kurvan såg han.....



Vad såg Björntass?

Nu är det din tur att fundera ut fortsättningen.

Kommer Björntass att hitta draken?

Är det en rysligt elak drake som sprutar eld eller en snäll och gullig drake som tappat sitt leksakståg?  
Måste Björntass rädda en prins eller prinsessa, eller räddar prinsen och prinsessan riddar Björntass?

Det är du som bestämmer. Om du kör fast och inte kan komma på en fortsättning, kan du kanske få lite hjälp på traven, genom att använda bilderna som finns på hemsidan. Klicka på bilden för att förstora och skriva ut den.

Tips! Om du vill kan du ladda ner sagan som ett .word dokument. På så sätt kan du fortsätta att skriva klart sagan och kanske rita egna bilder att lägga till. På så sätt kan du skriva ut och läsa din egen godnattsaga.

Worddokumentet hittar du här: <http://www.wirework/smasagor/DenTappreRiddaren.docx>

Bilder i detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Materialet är endast tillåtet att användas för privat bruk. Har du frågor kring vad materialet kan användas till skicka ett epost till [jonny\\_carlsson@passagen.se](mailto:jonny_carlsson@passagen.se) eller ta en titt på <http://www.wirework.se/smasagor>